

Zaterdag 19 maart. Paddenopvang De Pollen.

We gingen vandaag op de fiets naar De Pollen, waar we een uitleg van Herman kregen over de paddenopvang. Helaas worden er elk jaar nog veel padden en kikkers doodgereden en daarom is deze opvang heel belangrijk. Onderweg kregen we uitleg over diverse vogels en over de ruilverkaveling. Herman had speciaal voor ons een paar emmers ingegraven, in de eerste emmer zaten 2 salamanders. Het waren een mannetje en een vrouwtje, het mannetje heeft grote stippen op zijn buik en het vrouwtje kleine. In emmer twee zaten twee padden en een salamander, en in emmer drie zaten een pad en drie of vier salamanders. Voor de muizen die we ook zagen worden er stokjes in de emmers gezet zodat deze uit de emmer kunnen ontsnappen.

Er zaten drie tunnels onder de weg, dat zijn speciale tunnels voor de padden. Ook zaten er allemaal gaten in de tunnels, dat is om licht door te laten, padden houden namelijk van licht. Als de tunnel helemaal donker zou zijn dan zou een pad nooit door de tunnel gaan. Nadat alles was genoteerd mochten we ze terug zetten aan de overkant in het water. Op de terugweg hebben we nog een tussenstop gemaakt en deelde Herman appels en mandarijnen uit. We zijn ook nog even langs de nieuwe en oude ijsvogelwand gefietst, helaas liet de ijsvogel zich niet zien.

Groetjes Robbin

