

Verslag orchideeën-excursie Stuttebos op 29 mei 2011

Zondagmorgen 29 mei om 10.00 uur hadden zich 17 deelnemers verzameld op de parkeerplaats bij de Linde aan de Bekhofweg in Olderberkoop. Hein v.d.Vliet, die de dag ervoor het terrein al had verkend, heeft ons eerst verteld over de naam Stuttebos. De naam komt van stuw; er is een stuw in de Linde op deze plaats. Hans Nater vertelde ook het een en ander over het Stuttebos en de schans die hier ligt. Het Stuttebos is een zeer gevarieerd terrein langs de Linde, het bestaat uit loof- en naaldbos met hier en daar een open vlakte.

Hein leidde ons na een flinke wandeling naar de eerste vlakte met veel gevlekte orchissen. Door het droge weer van de laatste tijd waren de orchissen kort van steel maar prachtig in bloei. Er werden veel foto's gemaakt. We zagen ook veel grote ratelaar, kale jonker, moeras vergeet-mij-nietje, echte koekoeksbloem, langs de slootkant valeriaan en in de berm akkerdistel, veldzuring, blad van het klein hoefblad, ridder zuring en scherpe boterbloem. Ook zagen we hier de grasmus, boompieper en tjiftjaf.

Na de orchideeënvlaakte gingen we het bos in. Langs het pad veel vuilbomem, belangrijk voor insecten. We troffen hier verscheidene veldjes dalkruid in volle bloei aan, prachtig, ook de gewone salomonszegel. In een boom het nest van de bonte specht met jongen, heel mooi.

De zon komt te voorschijn en ineens zie je vlinders en libellen vliegen en hoor je vogels zingen. Een buizerd vliegt boven ons en we horen hem ook. Staartmezen laten zich zien en horen, schattige vogeltjes. We komen weer bij een grote open vlakte, hier zien we veel kleine struikheiplantjes en hele kleine zonnedauwplantjes en wolfsklauw. Allemaal heel klein vanwege de droogte, maar toch heel bijzonder.

Na een wandeling van enige uren komen we weer terug bij de parkeerplaats. Hier heeft Hein nog een verrassing: hij laat ons het vel zien van ringslang van ongeveer 1.20 m. lang.

We hebben genoten van een prachtige wandeling in een prachtig terrein, voor herhaling vatbaar. Hein bedankt.

Nel Otter