

### **KNNV vogel excursie, najaarsvogeltrek.**

Lauwersmeer gebied.

Zaterdag 14 september 2013 vanaf 14:00uur

start bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.

aanwezig: Meindert Swart en Hotze Simonides als gidsen. Mieke Edens, Nellie Oosting,  
Trynke Wijnalda en Siemen Rienstra.

weer: behoorlijk regenachtig rond de 18°C met een aanwakkerende west- noordwesten  
wind. Kortom herfstachtig.

Waarnemingen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen:

Zwarte kraaien.

Torenavalk

Waarnemingen bij De Pomp/De Bult:

Knobbelzwaan

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Aalscholver

Grauwe gans

Krakeend

Wilde eend

Slobeend

Tafeleend

Kuifeend

Wintertaling

Smiet

Dodaars (3)

Meerkoet

Fuut

Buizerd

Boerenwaluw

aanvullingen onderweg naar de kijk hut bij Jaap Deens Gat:

Lepelaars (5)

Brandgans

Roodhalsgans, overvliegend waarneming door Meindert.

Bergeend

Casarca (17)

Kievit

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Grote mantelmeeuw

Bruine kiekendief

Huiswaluw

aanvullende waarneming bij Jaap Deens Gat vogelkijkhut:

Rosse grutto

Tureluur

Zilverplevier

Kleine strandloper  
Watersnip  
Witte kwikstaart

vervolg op naar de Bantpolder en in deze polder:

Wulp  
Grutto (IJslandse ondersoort)  
Turkse tortelduif  
Spreeuw

en als klapper bij het uitkijkpunt van Ezumakeeg:

Grauwe franjepoot (1) waarneming door Siemen.

Na even bij de kijk hut te hebben gekeken zijn we terug gegaan naar en hebben allemaal kunnen bevestigen dat het daadwerkelijk om een grauwe franjepoot gaat. Vogeltje draait prachtig kleine cirkeltjes in het water om zich heen op zoek naar voedsel. Trienke bevestigt dat deze vogel de laatste dagen regelmatig hier gesignaleerd wordt op [waarneming.nl](http://waarneming.nl).

Bij de kijk hut van Ezumakeeg is door de lage waterstand bijna het hele gebied begroeid met gras. Aanvoer van water kan alleen plaats vinden door regen omdat het terrein een soort kom is die afgesloten is van een directe aanvoer vanuit het Lauwersmeer zelf. Het is dus een natuurlijk verlandings proces. De vogels zijn nu enkele honderden meters naar het oosten opgeschoven aan de vliegbewegingen te zien boven de begroeiing. Deze vogels zijn helaas vanuit de kijk hut niet meer waar te nemen.

Al met al een zeer geslaagde middag ondanks je gevoel om maar thuis te blijven gezien de weersomstandigheden. Rond de klok van half zeven waren we weer terug bij de Meldij. Zo zie je maar weer: "De natuur verrast altijd!"