

Nieuwjaarswandeling 2018 in Bakkeveen



Op 7 januari zijn we, na een welkom en de nodige nieuwjaarswensen, met een groep van 16 leden in Bakkeveen het Mandefjild ingegaan waar we aan een heerlijke wandeling zijn begonnen. Het weer kon niet beter, een helderblauwe lucht met veel zon. Veel vogels waren er niet te zien. Wel plotseling een klapekster die door velen met een verrekijker aanschouwd werd.

De weg stond op sommige plaatsen onder water, zodat voor een alternatieve oplossing moest worden gezocht. Dwars door de heide op zoek naar een droog plekje om toch weer verder op het pad te kunnen komen. Dit lukte diverse malen, zodat we onze schoenen toch nog redelijk droog konden houden.

Ook zagen we nog diverse andere kleine vogeltjes, waaronder een goudhaantje.

Ook werden nog enkele paddenstoelen waargenomen: gele korstzwam, gewoon elfenbankje, gele aardappelbovist, doolhofzwam en tenslotte een vergroeide kogelzwam op een liggende berkenstam.

Verder werd er zeer veel gebabbeld onderweg.

Om ongeveer 11 uur waren we weer op het parkeerterrein en gingen we Dundelle binnen, waar Jan wachtte, daar hij niet mee kon wandelen. Ook kwamen nog 4 andere leden die ook niet mee konden wandelen, zich bij de groep aansluiten.

We konden kiezen uit warme chocolademelk of koffie met wat gebak erbij. Alles was keurig verzorgd en we hebben heerlijk na kunnen genieten van de wandeling.

Na anderhalf uur vertrok een ieder weer voldaan naar huis. Heerlijk bijgekletst en zo kunnen we met goede moed het nieuwe jaar weer beginnen.

Ada van Binsbergen